

Graag maak ik gebruik om van het inspraak recht voor dit onderwerp. Eerst stel ik me even voor. Mijn naam is Jan Buijs en woon in Sliedrecht en heb de ontwikkelingen van het Dr. Willem Drees-park van het begin af meegemaakt. Ik ben namelijk van 1968 tot 1985 hoofd en van 1985 tot 1992 directeur geweest van de Plesmanschool in de Maaslaan. Eerst in een houten noodgebouw, samen met een klas van kleuterschool "De Start" en vanaf augustus 1971 in het gebouw dat er nu nog staat.

In 1968 was er nog geen sprake van een park. Het was een weiland (het is zelfs gebeurd dat er ooievaars op het schoolpleintje liepen; er werden daarbij wel wat stiekeme worden gefluisterd naar de vrouwelijke collega"s. Ook liepen er ook wel eens koeien.

Dat veranderde na de opening van de nieuwe school in oktober 1971. Het toenmalige gemeentebestuur keek vooruit, want Sliedrecht was sterk aan het uitbreiden in Westwijk 2 (Weresteijn en Prickwaert). Dat gemeentebestuur vond dat dit park in wording een goede en groene buffer moest worden tussen de twee wijken. Het kende dus goed de betekenis van een park. De school werd daarbij betrokken en leerlingen van de zesde klas mochten zelfs een schetsje maken. Op een uitgave van de Stichting Sliedrechtse Gemeenschap stond in een hoekje van de omslag een ontwerp van de klas. Een wens was groot: een veldje waar aardappelen gepoft konden worden; dat kwam er in werkelijkheid niet...).

Als school maakten wij wel veel gebruik van het park. Biologielessen bijvoorbeeld (vogels, planten, bomen, waterdieren in de sloten). De nadruk bij die lessen werd

gelegd op respect hebben voor als wat bloeide en groeide. De gemeente zat niet stil. Die was "voortrekker" in 1989 met het organiseren van het "Westwijk Projekt" met medewerking van de schoolbegeleidingsdienst en het Biesboschcentrum Dordrecht. De vijf scholen in de wijk deden er aan mee. Er namen ongeveer 700 leerlingen deel die bij het thema "groen" het park bezochten. Als aandenken kregen de leerlingen een vaantje en een button. In educatief opzicht werd er dus behoorlijk gebruik gemaakt van het park.

Nu echter lijkt het er op dat in tegenstelling tot het gemeentebestuur van die tijd dit gemeentebestuur geen belangstelling heeft voor groen in het dorp. Het lijkt erop of dit gemeentebestuur door de bomen het bos niet meer ziet. Ieder stukje groen in het dorp moet wijken voor bouwen. Het lijkt er wel op alsof het een obsessie is geworden en het gezond verstand verloren is. Realiseert het zich wel wat de gevolgen zijn voor inwoners. Het afwerken van plannen, en die zijn er nogal wat, en die al jaren wachten op een oplossing, worden over het hoofd gezien. Als u uw plan met het "verbouwen" van het Willem Drees-park doorzet en de bezwaren van de inwoners negeert, moet u wel beseffen dat u een groen rustpunt en goede buffer in de hele westwijk negeert. De waarde van dit park laat u dan links liggen. Als hetzelfde gaat gebeuren met het Burgemeester Feitsma-park blijft er niets meer over van de parken in ons dorp. U ontnemt dan bij velen een belangrijk iets in het leven.

Dat is niet iets waar u dan trots op mag zijn!

Ik wens u veel wijsheid en denk aan uw verantwoordelijkheid bij de verdere uitvoering van het plan om het kostbare park te vervangen door woningen. Laat het park met rust.